

## I.M. Laurens van der Graaff

Toespraak en gedicht van Gerda van der Waal. Moeder van Laurens van der Graaff (docent Nederlands) die is omgekomen bij de MH17-ramp juli 2014. Ter nagedachtenis aan hem hebben scholieren van een aantal middelbare scholen een boek geschreven met verhalen en gedichten rond het thema "Dromen". De boekomslag bevat een link naar de pagina van Nieuwe Druk met meer informatie over de bundel.



Lieve auteurs en alle andere aanwezigen,

21 mei 1984 . Laurens werd geboren, Marnix kreeg een broertje.

Laurens werd aan ons toevertrouwd ;

21 mei 1984 heb ik het Leven geschonken aan....

Mooie uitdrukking eigenlijk : het Leven schenken AAN.

Bij mijn beide zoons heb ik dat ook zo ervaren : als moeder mag je het Leven DOOR geven.

En nu, vandaag, 21 mei 2016, is er een BOEK geboren,

hebben JULLIE het leven geschonken aan een boek.

Na de nachtmerrie die begon op 17 juli 2014 ,en die voor altijd bij ons zal blijven, kwamen er nieuwe dromen.

Mooie dromen,

van ons,

dromen van en over Laurens,

DROMEN VAN JULLIE.

En vandaag, zijn we getuige van die dromen, kunnen we ze zelfs vastpakken, die wolken en die andere voetstappen.....

Want jullie hebben die voetstappen op het schrijverspad gezet.

Zo leeft Laurens voort.

. En dank zij jullie, stappen ook wij verder, ondanks dat grote gemis.

Zoals er bij jullie verhalen of gedichten zijn geboren tijdens de workshops,  
en die we nu in het boek kunnen lezen, zo is er ook bij mij een gedicht opgekomen en  
ik wil dat met jullie delen.

In januari kreeg ik nl. een prachtige droom ,waarin Laurens en Karlijn samen bij mij langs  
kwamen. Laurens omhelsde me en dat voel ik nog. Hij is er bij vanmiddag.....

## Pantoum voor Laurens

LUCHTRUIM, ZE ZIJN OPGENOMEN

TEGELIJK MET DIE VOETSTAPPEN VAN GOD

IN MIJN DROOM KOM JE TERUG

EN HOUDT ME VAST

TEGELIJK MET DIE VOETSTAPPEN VAN GOD

JE STRAALT

EN HOUDT ME VAST

EN EET DE OREN VAN MIJN HOOFD

JE STRAALT

SAMEN MET JE LIEF

EN EET DE OREN VAN MIJN HOOFD

WE ZIJN GELUKKIG

SAMEN MET JE LIEF

IN MIJN DROOM KOM JE TERUG

WE ZIJN GELUKKIG

LUCHTRUIM, ZE ZIJN OPGENOMEN.

Dank !