

‘ver weg uit het oog, dichtbij in het hart’



lautan biru

blaurwe zee

land van onze ouders

De gedichten in deze bundel gaan over de reis van de Molukkers in 1951 van hun verre land in het Oosten naar de havens van aankomst in Nederland. Het gaat over hun gekoesterde herinneringen, hun blijvend verlangen naar het land van herkomst en hun desoriëntatie. Maar ook over de taak die zij zichzelf stelden in het nieuwe land een bestaan op te bouwen. De gedichten zijn een getuigenis van de erfenis, die mensen met zich meedragen die zich staande moeten houden, nadat zij hun natuurlijke grenzen hebben verloren.

‘herinneringen, in ons geheugen gegrift.
ze zorgen voor een blijvende band met ons vaderland.
herinneringen die wij koesteren en zullen blijven koesteren.
herinneringen behouden voor het nageslacht,
die de band met de Molukken levend houden.
deze gedichtenbundel kan ons daarbij helpen.’

(Izaïc Singadji, voorzitter Comité 50MiD)



Gerard Akse

dichter van de reizende mens

‘Ik was zeer onder de indruk van het vertrouwen dat mij werd geschonken in lange kwetsbare gesprekken met meer dan 20 Molukkers in Doesburg uit 4 verschillende generaties.

Dat vertrouwen maakte het mogelijk dat weggedrukte emoties tevoorschijn kwamen en leidden tot gesprekken met een onverwachte openheid. Daarvoor past respect en oprechte dank.’

*zelfs als ik hier sterf
zal geen grens mij beletten
terug te keren
naar mijn geliefde land*



- ◆ ISBN: 978-94-92020-07-9
- ◆ 132 pagina's
- ◆ Genre: Poëzie
- ◆ Prijs € 15,00
- ◆ Uitgeverij Nieuwe Druk - www.nieuwedruk.nl